

# Een kaartenhuisje bouwen

*Een kaartenhuisje bouwen ... het lijkt helemaal niet zo moeilijk. Gewoon een paar kaarten tegen mekaar zetten! Als we er een beetje dieper op ingaan kan het bouwen van een kaartenhuisje voor de leerlingen op een speelse manier een krachtige betekenis krijgen in samenwerken, elkaars hulp vragen, je stem laten horen, samen overleggen en het allerbelangrijkste: elkaar aanmoedigen om niet op te geven. Dit zijn onmisbare vaardigheden waarmee we in ons leven tegenslagen kunnen aanpakken door samen oplossingsgericht aan de slag te gaan, want een "stevig kaartenhuisje" bouwen is toch wel moeilijker dan we denken.*

## **Een huis van steen**

Een kaartenhuisje is broos en onstabiel. Eén zuchtje en het valt in elkaar! Als we naar onze eigen thuis kijken, de huizen in onze straat of naar onze school, dan zien we stevige bouwwerken, gebouwd op een sterk fundament. (*'fundament' wat een moeilijk woord. Maar het is de ondergrond waarop een heel huis gebouwd wordt en dat zelfs honderden jaren kan blijven staan*) Heel vaak komt er een architect aan te pas die alles vanaf de eerste steen heel goed berekent en uittekent zodat alles mooi recht, stevig en veilig gebouwd wordt.

## **Niet zomaar een hoop stenen op mekaar**

Vanaf de eerste steen bouwen we niet alleen een huis maar ook toekomstplannen. We hebben grote dromen en hopen dat we er iets moois van kunnen maken. Ieder deel van een gebouw heeft een doel. Hier op school is elke klas gevuld met leerlingen, banken en boeken om van jullie allemaal professors te maken die sterk in het leven staan en de wereld kunnen veranderen (*grapje! natuurlijk zitten we hier in de klas om zelf te kunnen kiezen wat we later graag willen worden*). Iedere steen van onze school is bewust gemetst om van deze school "de beste school" te maken die de kinderen kan voorbereiden op hun verdere leven.

## **Samen een kaartenhuisje bouwen, zonder spelregels**

Iedereen in de klas kan zelf een eigen kaartenhuisje bouwen, zonder spelregels en zonder na te denken over hoe je dit het beste kan aanpakken. Het zal er wel rumoerig aan toe gaan en automatisch ontstaat er een wedstrijd om het grootste kaartenhuisje te maken of om als eerste klaar te zijn. Als je er te snel aan begint, is de kans is groot dat je huisje in elkaar valt. Het is niet stevig omdat je alles zo snel mogelijk wil doen. Dan kan het met één zuchtje helemaal in elkaar vallen. Dan geef je misschien op omdat je het niet meer ziet zitten om er opnieuw aan te beginnen. Dat is natuurlijk niet onze bedoeling!

## ***Samen een kaartenhuisje bouwen, met spelregels***

Als we nu ons kaartenhuisje eens samen zouden bouwen met spelregels over samenwerken, samen nadenken en mekaar aanmoedigen zal ons kaartenhuisje niet zomaar omvallen en een 'stevig bouwwerk' worden. Door deze spelregels toe te passen werken we net als een architect. We beginnen eerst met samen te dromen over wat we graag willen: hoe moet ons kaartenhuisje er uitzien?

Daarna bedenken we hoe, waar en waarop we onze eerste kaarten zetten, die de basis vormen voor ons kaartenhuis.

Als we het op een bepaald moment niet meer zien zitten omdat het toch wel moeilijker is dan we dachten, moedigen we elkaar aan om vol te houden zodat we ons doel, een 'stevig kaartenhuis' kunnen bereiken.

Als ons kaartenhuis af is zijn we allemaal trots op wat we samen gemaakt hebben.

## **Het leven van kwetsbare mensen valt vaak als een kaartenhuisje in elkaar**

Kwetsbare mensen hebben het vaak hard te verduren: weinig geld, vaker ziek, niemand die hen begrijpt, zich alleen voelen, ... Hun leven valt vaak als een kaartenhuisje in mekaar waardoor zij geen moed meer hebben om telkens helemaal opnieuw te beginnen. Het dagdagelijkse leven is zeer zwaar voor hen, maar toch slagen zij er in om te overleven.

Op 17/10, de Werelddag van verzet tegen armoede, willen we deze mensen tonen dat zij er niet alleen voor staan en hen hoop en steun geven zodat zij de moed niet verliezen en de kracht vinden om te blijven vechten voor een beter leven.

We willen ook aan de hele wereld duidelijk maken dat het voor kwetsbare mensen erg moeilijk is om telkens opnieuw te beginnen en dat zij hierbij hulp nodig hebben.

***Zo kunnen zij bouwen aan een beter leven voor zichzelf en bouwen wij aan een betere wereld zonder armoede!***